

## ΣΥΝΟΡΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

**Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ** δέν ᔁχει άλλάξει στό βαθμό της Λεμεσοῦ καιί της Λάρνακας ή της άλλης έλευθερης Κύπρου. Τό «πορτραϊτο» της παραμένει σχεδόν άναλλοιώτο, όπως ήταν καιί πρίν άπό τήν είσβολή τοῦ «'Αττίλα». Ιδιαίτερα στό κέντρο της. Ένώθηκε, βέβαια, μέ τά προάστιά της μετά τήν έγκατάσταση καιί έκει προσφύγων, άλλα γενικά ή άνοικοδόμηση δέν παρουσίασε καιί δέν παρουσιάζει τόν δργασμό της άλλης καιί προπαντός της νότιας Κύπρου.

Είναι τραγική πόλη. Συνέχεια, πρός τά βορινά, άπλωνεται τό παρακράτος τοῦ «'Αττίλα», πού τελεῖ ύπο τήν έμμεση προστασία τοῦ κράτους της "Αγκυρας". Ή άγωνία καιί ό έπικειμενος θάνατος σέ άπόσταση πνοῆς. Πότε θά 'ρθει, κανείς δέν γνωρίζει τήν ήμέρα καιί τήν ώρα. Μιά ψυχή πού βγαίνει δέ βγαίνει. Κι ό καιρός περνάει. Οί μέρες, οί μῆνες, τά χρόνια. Πότε θά 'ρθει; Πότε ήρθε ό «'Αττίλας» 1 καιί 2; Ποιός τό ξέρει; Καί τώρα τά πράγματα είναι πολύ πιό δύσκολα. Γιατί πρίν άπλως ήταν αύτοαποκλεισμένοι οι Τουρκοκύπριοι στή συνοικία τους δηλητηριασμένοι, εστω, άπό τό χασίσι της "Αγκυρας μέ τίς ίμπεριαλιστικές της έπιδιώξεις, πού θυμίζουν άναβιώση τής δύθωμανικής έξωτερικής πολιτικής τῶν χρόνων της αύτοκρατορίας, ένω μετά τήν είσβολή, έτούτη ή τουρκική συνοικία ένώθηκε μέ τό ψευτοκράτος τοῦ μεσαλλόδοξου δργάνου της "Αγκυρας καιί τῶν ξένων, Ντενκτάς. Ούσιαστικά, δηλαδή, ή «πράσινη γραμμή» χωρίζει τήν πόλη καιί τό βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ, άπό αυτή τήν ίδια τήν Τουρκία. Γιατί έκει έφτασαν τά νότια τουρκικά σύνορα μέ τόν «'Αττίλα». Καί πίσω άπό τήν «πράσινη γραμμή» είναι διλόκληρο τό τουρκικό όπλοστάσιο, δλες οί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, είναι αύ-

τό το ίδιο τό τουρκικό κράτος. 'Ενω γιά μᾶς, γιά τό δικό μας κράτος «ή Κύπρος είναι μακριά!」 Έτσι είπε στόμα προέδρου τής Δημοκρατίας μας.



· Η άνατριχίλα τοῦ θανάτου διαπερνᾶ τό καθημαγμένο σῶμα τῆς κυπριακῆς πρωτεύουσας. Οἱ κάτοικοί της, είναι φυσικό, νά τό αἰσθάνονται αὐτό, πού είτε τό θέλουν είτε όχι ρυθμίζει ἀποφασιστικά τήν καθημερινή τους ζωή, ἀλλά καὶ τούς μελλοντικούς τους σχεδιασμούς καὶ δραματισμούς.

· Ο ἔχθρος είναι ἀκριβῶς δίπλα τους. Τόν βλέπουν ἀπό τά παράθυρά τους καὶ τά μπαλκόνια τους δῆλη τήν ήμέρα. 'Ακριβῶς πλάι στά ἐλληνικά φυλάκια είναι τό μανάβικο, τό μπακάλικο, τό καφενεῖο, τό φαρμακεῖο, τό ἐμπορικό. Συνορίτες μέ τό θάνατο. «'Εδῶθε μέ τούς ἀδελφούς ἐκεῖθε μέ τό Χάρο». Συνέχεια είναι δύ Χάρος. Συνέχεια τῆς ζωῆς. 'Ένα-δύο βήματα. Νιώθεις τήν ἀνάσα τοῦ 'Αγαρηνοῦ. Τί ν' ἀποφασίσεις, λοιπόν; Τί νά σχεδιάσεις; Πᾶς νά προγραμματίσεις τή ζωή σου; Τί νά πεῖς στά παιδιά σου; «Γιατί πατέρα νά φτιάξουμε; Δέ βλέπεις ποῦ είναι δύ Τούρκος?» Τί νά τούς πεῖς; «Οτι δέν είναι; 'Από τήν ὅλη δύμως πᾶς νά σταματήσεις τή ζωή; Αὐτή τρέχει. Δέ σταματάει μέ τίποτε. 'Αφίνει πίσω της καὶ πόλεις καὶ χωριά, κράτη, ἔθνη, ὅλο τόν κόσμο. Δέ ρωτάει κανένα. Προχωρεῖ. Καί πρέπει νά τήν παρακολουθήσεις, ἀλλιώς χάθηκες. Κι αὐτό κάνανε οἱ Κύπριοι. Καί στό Νότο καὶ στό Βορρᾶ, σ' ὀλόκληρη τήν ἐλεύθερη Κύπρο, τό βλέπεις ὄλοκάθαρα. «Οτι τήν ὥρα ἀκριβῶς τῆς μεγάλης καταστροφῆς ἔδειξαν μοναδική εὐψυχία, γενναιότητα πού προκαλεῖ τό θαυμασμό στόν ἐπισκέπτη. Δέ τό βάλανε κάτω, ἀλλά ὀρθώθηκαν μέ μεγαλύτερη δύναμη κι ἔζεψαν τή ζωή ἀντί νά τούς ζέψει ἐκείνη. Τήν πιάσανε, πού λένε, ἀπό τά κέρατα. Καί πᾶνε μαζί της. Πανηγυριῶτες μέ τά φλάμπουρα καβαλαραῖοι. Στούς κατόικους τῆς Λευκωσίας δύμως ή τιμή είναι μεγαλύτερη γιά τούς λόγους πού εἴπαμε παραπάνω. Αὐτοί είναι τώρα οἱ 'Ακρίτες καὶ πρόμαχοι.

Νά ή μοίρα τῆς Λευκωσίας. Τραγική πόλη, ὅπως είπα καὶ στήν ἀρχή. "Άλλο τό πρόσωπο τῆς Κύπρου ἐκεῖ.

Καὶ δύμως, ή κυπριακή πρωτεύουσα, όχι μόνο δέν ἔχασε τίποτε ἀπό τήν παλιά της ζωτικότητα, ἀλλά κέρδισε κιόλας. 'Ανανεωμένη καὶ μέ κέφι ἐργάζεται 24 ώρες τό 24ωρο. Είναι καὶ σήμερα ή καρδιά τῆς Κύπρου. "Ο, τι ἔγινε στό Νότο, ἀπ' αὐτή ἔκεινησε. Αὐτή τό ἀπο-

φάσισε, τό σχεδίασε καὶ πραγματοποίησε. Είναι μιά δόλοζώντανη πόλη. Οἱ 150.000 κάτοικοι δέν είναι καθόλου λίγοι, ἀν λάβει κανένας ὑπόψη του τίς τοπικές συνθῆκες καὶ τόν συνολικό πληθυσμό τοῦ νησιοῦ ἀκόμα (653.000 μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 1984).



"Ενα προσκύνημα στά «Φυλακισμένα Μνήματα» είναι ή πρώτη ἐπίσκεψή σου μόλις φτάσεις στήν κυπριακή πρωτεύουσα. Πήγαινε μέ λίγα λουλούδια καὶ στάσου σιωπηλός. Στοχάσου. Τίποτ' ἄλλο.

· Αδικαίωτοι ἡρωες. Προδομένοι. "Έδωσαν τή ζωή τους γιά τήν "Ενωση καὶ ἄλλοι είναι σήμερα εὐχαριστημένοι, ἐνθουσιασμένοι, θριαμβολογοῦν γιά τήν ἀνεξαρτησία. Τό ἐφικτόν! "Αλλαξε δόνομα καὶ ή προδοσία, ὅπως ὅλα στόν καιρό μας. 'Αλλά χωρίς τήν "Ενωση, λύση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος δέν μπορεῖ νά ύπάρξει. Καὶ ή 'Ελλάδα δέν μπορεῖ νά κοιμᾶται ἥσυχη. Ποτέ. Καὶ ή "Ενωση δέν είναι πολιτική πού ἐμπνέεται καὶ κατευθύνεται ἀπό συναισθηματικούς λόγους. Είναι ή μόνη ἔθνική πολιτική. Γιατί χαμένη Κύπρος σημαίνει χαμένη 'Ελλάδα. 'Η ήπειρωτική καὶ νησιωτική 'Ελλάδα χάνουν τό στρατηγικότερο ἔρεισμά τους στήν 'Ανατολή μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Γιατί ἀπό τότε, ἀπό τό '22, πού ή 'Ελλάδα πατούσε σέ δυό πόδια, μέ τό ἔνα στό Αίγαιο καὶ τό ἄλλο στή 'Ασία, τώρα πατάει μόνο στό ἔνα, ἀφοῦ τό ἄλλο κόπηκε. Κουτσαίνει ἀπό τότε ή 'Ελλάδα. Πάει μέ τό μπαστούνι. Μέ ἀναπτηρικό καρροτσάκι.

· Άλλα καὶ οἱ Κύπριοι είναι λογικό, πέρα ἀπό τήν συναισθηματική τους σχέσι μαζί μας νά θέλουνε μ' ὅλη τή δύναμη τής ψυχῆς τους τή "Ενωση, γιατί μόνο μέ τήν "Ενωση θά νιώσουν ἀσφάλεια καὶ ἀληθινή ἐλευθερία. Καὶ αὐτό τό αἰσθημα τής ἀσφάλειας, πού δέν τό ἔνιωσαν ποτέ, οὔτε μέ τήν ἀνεξαρτησία, φυσικά, θά τό νιώσουν. Πάντοτε θά ζοῦν πλάι-πλάι μέ κάποιον «'Αττίλα». 'Έν κινδύνῳ. Καὶ μιά τέτοια κατάσταση δέν πιστεύω νά συμφέρει κανένα. Γι ' αὐτό δύοι ἐπιθυμοῦν τήν "Ενωση. Γι ' αὐτό τό «ἀνέφικτο» νά ξαναγίνει ἐφικτό. "Οπως ὅταν ἔκεινησε δύ ἀγώνας τής ΕΟΚΑ. Τότε μέ τόν Διγενῆ, τό Γρίβα. Τώρα, φυσικά, ἔκει πού ἔφτασαν τά πράματα μέ τίς διάφορες προδοσίες, δέν είναι εύκολο. 'Άλλα πρός ἔκει πρέπει νά κατευθύνουμε τή σκέψη μας καὶ τίς ἐνέργειές μας. Καὶ κάποτε τό «ἀνέφικτο» θά γίνει καὶ πάλι ἐφικτό. 'Αρχίζοντας, ἔστω, ἀπό τό μηδέν. 'Άλλα ΤΩΡΑ καὶ όχι μετά.



Έκτος άπό τό άρχαιολογικό μουσεῖο, πού είναι πάρα πολύ ένδιαφέρον γιά τήν έλληνικότητα τοῦ νησιοῦ καί τόν πολιτισμό του, πού φτάνει τά 4.000 χρόνια π.Χ., δλα τά ἄλλα πού πρέπει νά δεῖ δέπισκέπτης βρίσκονται στό χῶρο τῆς Αρχιεπισκοπῆς, στό προαύλιο τῆς διοίας κυματίζει μόνο καί πάντοτε ή έλληνική σημαία καί δχι ή κυπριακή. Τό ίδιο γίνεται καί στούς ιερούς ναούς καί στά μοναστήρια τῆς Κύπρου. Έκεī, λοιπόν, θά δεῖ τό «Μακάριο Πολιτιστικό Κέντρο» μέ τό θαυμάσιο μουσεῖο βυζαντινῶν εἰκόνων καί τήν πινακοθήκη. Έκεī θά δεῖ τόν περίφημο Καθεδρικό ναό τοῦ Αγίου Ιωάννη ἔξοχα ίστορημένο, τό μουσεῖο λαϊκῆς τέχνης στό παλαιό άρχιεπισκοπικό μέγαρο καί πρίν ἀπ' δλα τό μουσεῖο τοῦ Αγώνα τῆς ΕΟΚΑ καί δλων τῶν Κυπρίων, πού μέ δέπικεφαλῆς τόν Γρίβα-Διγενῆ ἀντιμετώπισαν τούς βάρβαρους "Αγγλους ἀποικιοκράτες γιά τήν "Ενωση τῆς Κύπρου μέτήν Μητέρα Ελλάδα, πού προδόθηκε γιά τήν «έφικτή» ἀνεξαρτησία.

Ο δέπισκέπτης θά πάει, ἐπίσης, στό μοναστήρι τοῦ Μαχαιρᾶ, στήν δροσειρά τοῦ Τροόδους, γιά νά προσκυνήσει τήν Παναγία τήν Μαχαιριώτισσα καί στό κρησφύγετο τοῦ ἐθνομάρτυρος Γρηγόρη Αὐξεντίου. Καί νά δεῖ ἀκόμα τά θυμητάρια του, δ,τι ἀπόμεινε ἀπό τό "Ολοκαύτωμα τοῦ μυθικοῦ ἐκείνου ἥρωος, σ' ἔνα κελί τοῦ μοναστηριοῦ, δπου τά χουνε φυλαγμένα οί καλόγεροι, πού ζήσανε μαζί του καί ζήσανε προπαντός τίς μεγάλες στιγμές τῆς τελείωσής του στό ύπερτατο Χρέος.

Κι ἄλλα πολλά ἔχεις νά δεῖς, ἀγαπητέ μου φίλε. Άλλα μέ ὅσα σοῦ είπα τελείωσε τό προσκύνημα. Τώρα κάμε τουρισμό...